

PLEK voor je verlies

Sluit je aan en geef ruimte aan je verlies

Je hebt een geliefde of een kind verloren, je bent een schoonzoon of schoondochter kwijtgeraakt. Je bent een vreemde geworden voor je partner of ouder met dementie. Je ervaart een verlies van vriendschap of van zelfvertrouwen, van geloof en dromen over de toekomst, van werk en gezondheid, van mobiliteit en zelfstandigheid.

In de kerk kunnen we zitten in het donker terwijl we bewegen naar het licht. We maken ons leeg en stil. We luisteren naar gedichten en muziek. Hiermee lossen we onze pijn van verlies niet op, maar delen we het besef niet alleen te staan.

Iedereen is welkom!

zaterdag 16 november - **Lucaskerk** - Tweeschaar 125 Breda
zondag 24 november - **Markuskerk** - Hooghout 96 Breda

vanaf 16.00 uur inloop
16.30-17.30 uur programma
tot 18.00 uur nazit

